

Zegen van de H. Clara



1. De He - re ze - ge - ne en hoe - de U
2. Ik, Cla - ra dienstmaagd van Chris-tus de Heer,



1. Zijn glan-zend aan - ge-zicht to - ne Hij U
2. Plant van Fran - cis - cus bid steeds on - ze Heer



1. Ont - fer-ming en ge - na geev' u de Heer
2. Hij moog' be - kracht-ig - en deez' ze - gen - bee



1. Da - le zijn vre - de, vreugd o - ver u neer.
2. U al mijn zus - ters deel' vre - de Hij mee.

Refrein: allen



Mo - ge de Heer al - tijd met u zijn. Moog' Hij uw



God en uw Al - les steeds zijn. Blij - ve uw le - ven



Hem steeds gewijd, hier in het he - den en in eeuwig - heid.

*Dank voor jullie meebidden! Laten we in deze tijd God niet vergeten!
Hopelijk mogen we je volgend jaar terug ontvangen.*

Feest van de H. Clara – II augustus



Dank voor deze vrouwe Clara
dienares van alle zusters
haar leven openbaart:
geloof is
Liefde.

Haar leven geheel God toegewijd
Franciscus en Christus volgend
toont ons, God
is enkel
Liefde.

Een monument in de tijd
voorbeeld voor alle gelovigen
die haar volgen
komen tot Liefde.

door MIRJAM VAN SCHAİK osc

Jammer, omwille van de corona-pandemie zullen de Zusters Clarissen van Sint-Truiden hun stichteres de H. Clara niet met de gebruikelijke vieringen en receptie in de bloemetjes kunnen zetten. Daarom voorzien we deze korte bezinning voor u – zo blijven we verbonden in gebed!

Allen behoren voor hun zieke zusters te zorgen en hen te dienen als zij zelf gediend zouden willen worden, wanneer zij één of andere ziekte zouden krijgen. Laat de één de ander gerust haar behoefte kenbaar maken.
(Uit de Levensvorm van Clara 8,14-15)

Danken, dragen, dienen:
drie dimensies van leven.
Vanaf de hoogte,
naar de breedte
in de diepte
valt het Licht je leven in.

Danken:
ik kijk naar Clara van Assisi.
Ze getuigt van het besef, dat je,
zo kwetsbaar en broos als je bent,
veel ontvangen hebt
en elke dag opnieuw ontvangt.
Ze zegt: 'Wat je gegeven is,
geef dat terug aan de Vrijgevige.'

Dragen doe je samen in de erkenning
dat je er mag zijn voor anderen;
dat je – als het er op aan komt –
ook zelf anderen nodig hebt.
Dragen: ik ben even broos als ...
die mij vandaag aanspreekt in haar nood.
Soms geeft een glimlach,
een gebaar van medeleven,
de ander al draagkracht
om verder te kunnen.

Dienen,
wat doe je met zo'n ouderwets woord,
kun je het nog wel in de mond nemen?
Of kun je dat beter laten,
en 'dienen' daadwerkelijk tot je werkwoord maken?
Doen wat op je weg komt,
degene dragen met wie je te doen hebt.

Danken, dragen en dienen:
dit trio is betrokken
op drie oergegevens van onze menselijkheid:
we zijn kwetsbaar, behoeftig, afhankelijk.
Juist daarin zijn we ontvankelijk voor het talent
gevoelig te zijn voor onze medemens,
elkaar te horen, te zien en samen te vieren
dat wij kostbaar zijn in Gods oog.

Danken, dragen en dienen:
als je driedimensionaal leeft,
ontwaar je gaandeweg het perspectief
van een vierde dimensie:
de lengte van de belofte
geborgen te zijn in de ruimte
van de alles-dragende Liefde,
God-met-ons.

door EDITH VAN DEN GOORBERGH osc