



Logo Pelgrims van Hoop © Vatican Media

*Spes non confundit
De hoop stelt niet teleur
(Rom 5, 5)*

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred' en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

Refrein Pelgrimslied

Goede vrienden

Op 24 december 2024 zal Paus Franciscus de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome openen voor het heilig jaar 2025. We worden uitgenodigd om in dit jubeljaar als pelgrims van hoop op weg te gaan. Dat het voor ons en onze wereld een jaar van verdieping, herstel en verzoening mag worden. Graag kijken we met u terug naar het voorbije jaar.

We waren heel blij om in het afgelopen jaar onze Paus Franciscus te mogen verwelkomen in België. Zijn komst was werkelijk een teken van hoop voor ons land. Zuster Francine en zuster Elisabeth zijn naar Koekelberg gegaan voor een ontmoeting.

Nu onze bouwperikelen voorbij zijn hadden we terug de mogelijkheid om vele andere deugddoende ontmoetingen hier te laten doorgaan. We leerden de bovenburen in de appartementen kennen. Familie en vrienden kwamen onze nieuwe woonst bezichtigen. Er was het bezoek van de zusters Benedictinessen van Loppem aan onze gemeenschap. En heel wat activiteiten gingen door in ons klooster. We mochten de raadsvergadering van de federatie bij ons verwelkomen. Alle zusters van de Clarissenfederatie werden bij ons uitgenodigd voor de jaarlijkse Clarissendag. Bij die gelegenheid bracht zandkunstenaar Immanuel Boie ons het scheppingsverhaal op een fascinerende wijze, getekend in het zand. We mochten onze medezusters en -broeders ontvangen voor de leesdag die dit jaar door onze zuster Elisabeth gegeven werd met als thema "H. Clara, H. Juliana van Cornillon en het H. Sacrament". Wat deed dit broederlijk en zusterlijk samenzijn deugd!

Het samen kerk-zijn mochten we heel sterk ervaren op vele momenten. De Taizé-vieringen in onze kapel op de tweede zaterdag van de maand trekken heel wat enthousiaste mee-bidders. In onze stemmige kapel is het deugddoend dagelijks eucharistie te vieren met een bezielde groep gelovigen. Laten we ook de feestdagen niet vergeten! Het Paastriduüm en het hoogfeest van Pasen vierden we in de hoofdkerk waar we mochten deelnemen aan een verzorgde en prachtige liturgie samen met de kerkgemeenschap van groot Sint-Truiden. Het hoogfeest van de heilige Clara hebben we dit jaar wat anders moeten vieren omdat we nu een veel kleinere kapel hebben. Voor de eucharistie zijn we overgestoken naar de overkant (de Sint-Gangulfuskerk) om dan receptie te houden in onze kloostertuin. Daarna genoten we samen met onze broeders van een feestelijk avondmaal.

Voor ons is 2024 een jaar van thuiskomen geweest in onze nieuwe woning. We waren heel blij dat Mgr Hoogmartens ons klooster is komen inzegenen. Voor deze viering en de receptie achterna hadden we allen uitgenodigd die ons zo goed geholpen hebben met de verwezenlijking van ons nieuwe klooster. Het was een ideale gelegenheid om onze dankbaarheid uit te spreken; zowel naar de Heer toe als naar allen die ons op zoveel manieren hebben bijgestaan en ondersteund.

Met een blij hart denken we eveneens terug aan de conferenties gegeven door E.H. Tercic, Padre Erik Pétré en E.H. Coppejans; die ook dagelijks voorgaat in onze eucharistieviering. We zijn erkentelijk voor alles wat ze ons geboden hebben en nog bieden op geestelijk vlak.

Met een bedroefd hart, maar toch met dankbaarheid, denken we aan allen die ons ontvallen zijn. Met de heilige Clara zeggen we: 'We danken U, Heer, dat Gij hen geschapen hebt'. Op 23 oktober is onze zuster Joanna zachtjes ingeslapen. Haar gezondheid was al een tijdje aan het afnemen. Haar positiviteit en blijheid blijven ons bij. Meeleven was er met zuster Karien bij het heengaan van haar broer Henri Poukens en met zuster Mariette bij het afscheid van haar broer Paul Opsteijn. We gedenken hen allen met een warm hart, in de zekerheid dat hun leven voltooid is en in God geborgen.

Deze adventstijd nodigt uit ons hart te openen voor God om een 'vlam van Liefde te zijn', en die hoop uit te stralen die doet leven.

*We wensen u van harte een innige Advent vol verwachting en hoop en
een gezegend Kerstfeest vervuld van genade en
Gods Zegen voor 2025.*

Uw Zusters Clarissen van Sint-Truiden

P.S. Graag nodigen wij U vriendelijk uit met ons mee te komen bidden en -vieren:

Zondagen van de advent – 1, 8, 15 en 22 december: stemmig avondgebed om 16.30u in onze kapel.

Kerstavond, dinsdag 24 december om 20.00u: Kerstwake met eucharistie in onze kapel.

Kerstdag, woensdag 25 december om 9.00u: eucharistieviering in de Sint-Gangulfuskerk,
opgeluisterd door het Gregoriuskoor.
Om 16.30u is er het avondgebed in onze kapel.

2^e Kerstdag, donderdag 26 december om 10.00u: eucharistieviering in de Sint-Gangulfuskerk,
opgeluisterd door het koor Canticum Novum.
Om 17.00u is er het avondgebed in onze kapel.

Van harte welkom!

Zusters Clarissen, Diesterstraat 68. – Ingang van onze kapel: Diesterstraat 70.
www.zustersclarissen3800.be